



## NAAR DE BRON VAN DON BOSCO'S CHARISMA

---

### Het evangelie voor Don Bosco

Op 31 januari wordt ieder jaar wereldwijd het feest van Don Bosco gevierd: een dag van intense vreugde en dankbaarheid om wie Don Bosco was en nog steeds is voor velen. We zouden hier nog eens zijn leven kunnen vertellen of een overzicht brengen van wat hij gerealiseerd heeft, maar dat zou Don Bosco zelf niet zo fijn vinden, want het is zeker nooit zijn streefdoel geweest om zichzelf in het centrum van de belangstelling te plaatsen. Hij wilde gewoon een bescheiden instrument zijn in Gods hand, geroepen en gezonden om mensen op het spoor van God te brengen.

Veeleer zou Don Bosco het waarderen als we op zoek zouden gaan naar de bron van zijn inzet en als ook wij steeds meer die bron zouden ontdekken. Zonder twijfel spreken we dan over wat Don Bosco 'het evangelie' noemde. Hij sprak trouwens niet over de 4 evangeliën (Matteüs, Marcus, Lucas, Johannes), maar over h et evangelie (Don Bosco gebruikte steeds het enkelvoud, want - zo schreef hij in *Il cattolico istruito* - ondanks de grote verscheidenheid van stijl, onderwerpen en verhaal, stemmen de evangeli sten perfect overeen met de waarheid van de feiten). Het moge alleszins duidelijk zijn dat Jezus Christus centraal stond in Don Bosco's spiritualiteit. De woorden die Don Bosco het meest courant gebruikte om Christus te omschrijven en die dus veelbetekenend zijn voor de manier waarop Don Bosco naar Christus keek, waren: de Verlosser, de goddelijke Meester en het Voorbeeld om na te volgen (we komen hier later nog op terug).

In voorbereiding op het zesjaarlijks Algemeen Kapittel van de salesianen, dat over enkele weken in Rome begint, schreef de Algemeen Overste Don Pascual Ch avez dat de salesiaan van de toekomst aan drie criteria zal moeten beantwoorden: hij zal een mysticus moeten zijn, een profetische getuige van de evangelische broederlijkheid en een dienaar van de jongeren, met voorrang voor de meest kansarmen. Met 'mysticus' bedoelt hij iemand die in een relatie treedt met God, niet op eigen initiatief, maar omdat God hem daartoe geroepen heeft. God komt op de eerste plaats in het leven van de mysticus. God heeft ons het eerst liefgehad en daardoor in ons een verlangen gewekt om naar Hem op zoek te gaan. Zo ontstaat een Godsverbondenheid die meteen ook de zending inhoudt om Gods liefde aan anderen kenbaar te maken (cfr. Joh. 15, 16a: "Niet jullie hebben Mij uitgekozen, maar Ik jullie, en Ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen"). Don Pascual schreef dit in eerste instantie voor de salesianen, maar het moge ook van toepassing zijn voor al wie vanuit de salesiaanse spiritualiteit wil leven.

Het is niet toevallig dat Don Pascual, de 9<sup>de</sup> opvolger van Don Bosco, deze dimensie voorop geplaatst heeft in zijn opsomming: voor wie trouw wil blijven aan Don Bosco is het evangelie de voornaamste bron van leven. Je kunt niet doorgeven aan anderen wat je zelf niet beleeft. Dit geldt zeker voor de evangelische boodschap. Wie zijn spirituele wortels niet kan vinden in het evangelie zal ook niet in staat zijn om die leven-gevende en hoopvolle boodschap van Christus op een geloofwaardige wijze door te geven aan anderen.

Wilfried Wambeke